

De plöklödder

Ròndj 1900 en later wònde naeve de kirk op de Platz köster Jansse, hae hauw ee paar groeëte freutweije.

In diej weije sjtònge in dae tieëd nog hoeëg beum en òm dat freut te plökke, haet men noew moal een lang lödder nuuëdig.

Anger luuj met beum hauwe meistens neet zòn lödder en lieënde zich lènks en rechts een, went 't tieëd plökke woar.

Op eene vreuge mörge òm 6 oeër boemsde eene op de vuuër-duuër bij Jansse naeve de kirk.

Mèt sjloapekop makde dae boave de vinster oape kieëk welke gek heuëm op dit oeër hauw wakker gemak.

Van ònge keem een sjtòm: "Köster, sjlieëpste nog?"

Woeë-op Jansse vroeg: "Woeëròm vrieëg-ste dat?"

"Zòw ich de plöklödder effe mooge lieëne?" keem de vroeg weer van ònge.

"Nee", zag Jansse, "ich sjloap nog!"

't Is neet bekènd of dae miensj later diej lödder nog haet gekrieëge.....

Lej Dohmen