

## **De plöklödder**

Rondj 1900 en later wònde naeve de kirk op de Platz köster Jansse, hae hauw ee paar groeëte freutweije.

In diej weije sjtonge in dae tieëd nog hoeëg beum en òm dat freut te plökke, haet men noew moal een lang lödder nuuëdig.

Anger luuj met beum hauwe meestens neet zòn lödder en lieënde zich lènks en rechs een, went 't tieëd plökke woar.

Op eene vreuge mörge òm 6 oeér boemsde eene op de vuuér-duuér biej Jansse naeve de kirk.

Mèt sjloapekop makde dae boave de vinster oape kieëk welke gek heuëm op dit oeér hauw wakker gemak.

Van ônge keem een sjtom: "Köster, sjlieëpste nog?"

Woeë-op Jansse vroog: "Woeérôm vrieëg-ste dat?"

"Zòw ich de plöklödder effe mooge lieëne?" keem de vroag weer van ònge.

"Nee", zag Jansse, "ich sjloap nog!"

't Is neet bekend of dae miensj later diej lödder nog haet gekriëge.....

**Lej Dohmen**